

## **de zondag : 15 oktober 2017 Martinikerk Bolsward**

Welkom, groet,

Liedje samen met kinderkoor: “ben je groot of ben je klein”

**Ben je groot of ben je klein** of ergens tussenin;  
God houdt van jou!  
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;  
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;  
Hij kent je als je baalt  
Hij kent je als je droevig bent;  
Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent;  
Het geeft niet wat je doet;  
God houdt van jou!  
Hij is vol liefde.  
God houdt van jou!

### gebedje

kinderkoor zingt De herder heeft zich niet vergist  
De herder heeft zich niet vergist  
de schapen zijn geteld  
Maar één klein schaapje wordt vermist  
dat dwaalt nog in het veld

De herder neemt zijn stok en staf  
en zoekt het overal  
Kwam er een wolf op 't schaapje af  
of maakte het een val

Het is al donker en al laat  
als Hij het schaapje vindt  
Hij streelt het zacht en is niet kwaad  
maar draagt het als een kind

Al is het schaapje eigenwijs  
en gaat het honderd keer  
niet met de kudde mee op reis  
de herder zoekt het weer

### verhaal

Kinderkoor zingt: Jezus is de goede herder

Jezus Is De Goede Herder  
Jezus Hij is overal  
Jezus is de goede herder  
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen  
Als je bang in 't donker bent  
Denk dan eens al die schapen  
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder  
Jezus hij is overal  
Jezus is de goede herder  
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent  
En je hart is vol verdriet  
Denk dan aan de goede herder  
Hij vergeet Zijn schapjes niet

Jezus is de goede herder  
Jezus Hij is overal  
Jezus is de goede herder  
Brengt mij veilig naar de stal

collecte voor jeugdwerk

spel

gebedje

Zegening

kinderkoor : onder boven, voor en achter refrein:

onder boven voor en achter  
God is altijd bij mij  
onder boven voor en achter  
God is om mij heen

al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land  
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand  
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant  
ik ben nooit in mijn eentje want

al ga ik naar mijn oma met de trein en bus  
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus  
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus  
God gaat altijd met me mee dus

volgende kinderdienst is 28 januari. We vinden het leuk dat met een of meer ouders voor te bereiden. Lijkt het je leuk, neem dan contact op met ds. Marieke