

Orde van de dienst op zondag 15 oktober 2017
in de Martinikerk Bolsward

Oogstdienst

In deze dienst zal de heilige doop
worden bediend aan

Mare Anne Bras

geboren op 16 januari 2017
dochter van Hanneke en Yme



THEMA: "WIJ DRAGEN ONZE GAVEN..." (zie lied 365)

Voorganger: ds. J. Ariesen

Organist: Kees Nottrot

Trompet: Andries Kramer

Liedboek hierbij gebruiken

VOORBEREIDING

Welkom, mededelingen. Stil gebed

(we gaan staan)

Psalm van het begin: Psalm 103: 1, 5, 7

Bemoediging en Groet

(we gaan weer zitten)

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 868: 1, 2, 3

DE HEILIGE DOOP

Inleiding

Lezen: Marcus 10: 13 - 16

Zingen: AWN I, 20 *(Mare wordt de kerk binnengedragen)*

- 1 Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein,
bij Mij binnen lopen.
- 2 Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij Mij binnen lopen.

Doopegebed

Doopvraag *(de doopouders gaan staan)*

“Omdat God de bondgenoot wil zijn van ons en onze kinderen, mogen ze gedoopt worden. Aangezien ze niet voor zichzelf kunnen spreken, vraag ik jullie als ouders: Verlangen jullie dat je kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?”

Zingen: De Apostolische Geloofsbelijdenis *(Zo mogelijk staande)*

“Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.”

Doopgelofte:

“Beloof je je kind in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer en het te onderwijzen en te doen onderwijzen in het woord van God?”

Bediening van de Heilige doop

(Kinderen in de kerk mogen naar voren komen)

Vraag aan de gemeente:

“Gemeente van Bolsward, wilt u ook dit kind in uw midden ontvangen, om haar in woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente, opdat zij haar doop zal leren beamen?”

Antwoord: “Ja, dat beloven wij!”

Aanbieden van de doopkaart door de ouderling van dienst

Aansteken van de doopkaars

Dooptekst:

“Zo liefdevol als een vader en een moeder zijn voor hun kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen.”

(Ps. 103: 13)

Zingen: Lied 353: 1, 3, 4

*(Mare wordt de kerk uitgedragen,
de kinderen gaan naar de nevendienst)*

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Lezen: Matteüs 22: 34 - 46

Zingen: Lied 320: 1, 2, 3

Verkondiging

Zingen: Lied 782

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden, besloten met het:

Zingen: Onze Vader Lied 1006

Inzameling van de gaven *(mededelingen oogstdienst)*

(we gaan staan)

Zingen: Lied 425

Heenzending en Zegen. AMEN

*Er is voor in de kerk gelegenheid om de doopouders te feliciteren,
daarna kunt u een oogstbakje meenemen.*

Ook is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

En samen koffie, thee of limonade te drinken.