

Orde van de dienst
op zondag 22 april 2018
in de Martinikerk van Bolsward
waarin de heilige doop wordt bediend aan

Rosalie Marion Elly

dochter van Cor en Daisy de Groot



thema: "God staat naast je"

Voorganger: ds. M.N. Ariesen-Holwerda

Organist: Kees Nottrot

Martinikinderkoor o.l.v. Peter Wagenaar

Psalm van het begin: Psalm 23 B: 1, 2 en 5

we zingen dat zo mogelijk staande

- | | |
|---|---|
| 1 De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat'ren der rust. | 2 De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m'als ik wankel,
Hij draagt m'als ik viel. |
| 5 De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m'altijd. | |

Bemoediging en Groet

Kinderkoor:

Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.
Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in 't donker bent,
denk dan eens al die schapen, die de heer bij name kent.
En wanneer je soms alleen bent, en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder, Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Gebed van toenadering

Lezen: Marcus 10: 13 - 16

Kinderkoor: Jij hebt een naam

(Ondertussen wordt de dopeling binnengedragen)

Jij hebt een naam, jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor
een naam die met jou mee zal gaan, je hele leven door.

Jij hebt een naam waarin je woont, waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd.

Jij bent een naam voor iedereen die dicht bij jou wil staan en samen ben je niet alleen, zo kun je verder gaan.

Jij hebt een naam met een verhaal dat uitgeschreven wordt, al gaandeweg in mensentaal, dicht bij de naam van God.

Doopgebed

U moeten wij danken, Heer onze God, omdat U zich met ons verbonden hebt op leven en dood. U hebt de aarde tot aanzien geroepen uit de wateren van de afgrond. U hebt met Uw schepping een nieuw begin gemaakt door het water van de zondvloed. U hebt Uw volk Israël uit de slavernij gered en geleid naar het land van belofte door het water van de Rode zee. U hebt ons Uw zoon aangewezen toen Hij ondergedompeld werd in het water van de Jordaan. U hebt Hem opgewekt uit de dood als de eerstgeborene van Uw toekomst. U brengt door Hem een gemeente bijeen, gedoopt in Zijn doop, met Hem gestorven en opgestaan, levend door Zijn Geest, op weg naar Zijn toekomst, als eersteling van de hele schepping. Wij bidden u voor Rosalie Marion Elly, red ook haar leven uit het water van de dood, neem haar aan als Uw kind, leid en bewaar haar door Uw Geest, geef haar mensen die haar voorgaan in trouw aan U en Uw gemeente, doe haar groeien in geloof, hoop en liefde, zodat zij Uw bondgenoot zal blijken te zijn, een levend lidmaat van het lichaam van Jezus Christus Uw zoon, met U en de heilige Geest geprezen tot in eeuwigheid. Amen

Doopvraag *(de doopouders gaan staan)*

“Omdat God de bondgenoot wil zijn van ons en onze kinderen, mogen ze gedoopt worden. Aangezien ze niet voor zichzelf kunnen spreken, vraag ik jullie als ouders: Verlangt jullie dat je kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?”

Ouders van *Rosalie Marion Elly*

Zingen: De Apostolische Geloofsbelijdenis

we zingen dat zo mogelijk staande

“Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.”

Doopgelofte:

“Beloof je je kind in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer en het te onderwijzen en te doen onderwijzen in het woord van God?”

Cor en Daisy

Bediening van de heilige doop aan *Rosalie Marion Elly*

Vraag aan de gemeente:

“Gemeente van Bolsward, wilt u ook dit kind in uw midden ontvangen, om haar in woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente opdat zij haar doop zal leren beamen?”

Antwoord: “Ja, dat beloven wij!”

Aansteken van de doopkaars

Aan de paaskaars werd je doopkaars aangestoken.

Zo kreeg je het licht van Christus mee.

*We vertrouwen erop dat zijn licht en warmte
jou altijd zullen vergezellen en we hopen, dat jij ook zelf
licht en warmte zult zijn voor anderen.*

Aanbieden van de doopkaart door de ouderling van dienst.

Zingen: verbonden met vader en moeder

- 1 Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein: Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt
in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

- 2 Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt. *Refrein:*

- 3 Je bent een begrip aan het worden,
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam. *Refrein:*

- 4 Nu mag je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen,
Gods Naam leggen naast die van jou. *Refrein:*

daarna gaan de kinderen naar hun eigen dienst

Gebed van de zondag

Lezen: Lukas 10: 25 - 37

Kinderkoor: Barmhartige Samaritaan (AWN II,21)

- 1 Jezus die is ons voorgegaan,
barmhartige Samaritaan.
U hebt het zelf tot ons gezegd:
de naaste ligt op onze weg.
Maar wij gaan aan de overzij,
vaak achteloos aan hem voorbij!
- 2 Jezus die ons is voorgaan,
barmhartige Samaritaan.
Wij zien de anderen soms niet,
net als de priester, de leviet.
Al zijn wij kind'ren van het licht,
wij hebben de ogen vaak dicht.
- 3 Jezus die ons is voorgegaan,
barmhartige Samaritaan.
Wij moeten langs de wegen gaan,
de mensen bijstaan in Gods naam.
Wij moeten doen zoals U deed,
en helpen in lief en in leed.

Verkondiging

Zingen: Lied 655

- 1 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wond'ren om u heen.
- 2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
- 3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

- 4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil'ge tekens te verstaan.
- 5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Pastorale mededelingen

Gebeden - Onze vader.....

*U kunt, als u dat wilt, uw kind uit de oppas halen
om samen met ons de zegen te ontvangen.*

Collecte 1: diaconie. 2: kerk. Uitgang: Eredienst en kerkmuziek.

Tijdens de collecte zingt het kinderkoor: "Kijk omhoog"
en Lied 423

- 1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
- 2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
- 3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Heenzending en zegen

we gaan zo mogelijk staan

Zingen: Lied 675

- 1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
- 2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!