

# Gezamenlijk diaconaat

## Diakonia

*Onder de titel "Diakonia" geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn.*

## In januari is het thema: diaconie anno 2018.

In de kranten, op televisie en internet zien wij dat er veel mis gaat in de wereld: er wordt honger geleden, er zijn plaatsen waar gebrek is aan drinkwater, er zijn mensen dakloos, er zijn mensen die geen kleren hebben, er zijn zieken die eenzaam zijn en hulp nodig hebben en er zijn mensen die door gebrek aan gerechtigheid lijden. Het maakt ons machteloos, zoveel onrecht. Wat kunnen wij doen? De Bijbel geeft antwoord.

Mattheus 35: Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.  
Vers 40: ... Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.

Mattheus 35-40 is de inspiratiebron voor de diaconieën van de Gasthuiskerk en de Martinigemeente. Het omzien naar elkaar wordt bevorderd door initiatieven als de bootreis, een doosje met fruit na de oogstdienst en de kerstbroodmaaltijd. Recreatie regelingen worden onder de aandacht gebracht en vakanties worden actief begeleid. De diakenen maken kerkvervoer en webradio mogelijk. Aandacht voor gevangenen is er wanneer gemeenteleden in de Paastijd wordt gevraagd een kaart te sturen naar gevangenen. Ook worden er dan kaarten gestuurd naar gemeenteleden die langdurig in een instelling verblijven buiten Bolsward. Mensen die door omstandigheden dringend hulp nodig hebben worden opgevangen en geholpen door de sociaal diakenen. Minima in Bolsward krijgen in de kersttijd een bon te besteden bij een supermarkt. Opdat men weet van de financiële regelingen die er zijn en de plekken waar men elkaar kan ontmoeten en helpen wordt informatie gegeven in het kerkblad in de rubriek Diakonia. Het geld dat binnenkomt via de collecten wordt overgemaakt naar projecten in binnen- en buitenland: naar

projecten van Kerk in Actie en plaatselijke projecten als de Voedsel- en Kledingbank en Ontmoetingscentrum Us Thús. En door als diaconie geld uit te lenen aan het PDKN worden diaconale projecten als Het Passion (opvang van dak- en thuislozen) mogelijk gemaakt.

*Wilt u van gedachten wisselen over dit thema, spreekt u dan de sociaal diakenen Tsjard Cuperus aan. Voor hulpvragen of opmerkingen/suggesties is hij ook bereikbaar via het email adres [sociaaldiaken@gmail.com](mailto:sociaaldiaken@gmail.com).*