



**Jongvolwassencolumn:**

Wat is vrijheid en wat is recht op vrijheid?

In deze lange corona tijd *die werkelijk niet ophoudt*, kun je je afvragen of wij wel vrij zijn. Maar wanneer je op de site van **Amnesty International Nederland** kijkt zie je dat er nog veel te doen is voordat elk mens de basis rechten heeft waar we internationaal afspraken over hebben gemaakt in 1948. Dat is 73 jaar geleden afgesproken, **zolang geleden en nog niet klaar!!** zelfs misschien voordat je Pake of Beppe geboren is. Dat heet **de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens**, we hebben met de wereld afgesproken dat we ons best gaan doen om iedereen een veilig thuis, voldoende voedsel en vrede te geven.

Kijk eens rond op de site van Amnesty en bedenk wat je *opgesloten in huis door die stomme corona* kunt doen voor mensen die om andere redenen opgesloten zijn. Soms worden mensen opgesloten omdat ze anders zijn dan de norm of anders geloven dan hun cultuur het voorschrijft of omdat ze een meisje/vrouw zijn, dat je als meisje gewoon een opleiding zou willen doen, later een auto zou willen rijden of een baan zou willen hebben, enzovoort, maar dat mag dan van de regering niet.....Om die reden gaan we binnen de tienergroepen aan de slag met schrijven voor mensen in de verdrukking en we hopen dat jij die dit leest ook met ons meedoet!

Lees op de site van Amnesty International wat jij kan doen. Laten we een schrijfactie starten, we worden beperkt door Corona maatregelen, maar we worden nooit beperkt om iets voor de ander te kunnen doen. Doe jij mee?

<https://www.amnesty.nl/organiseren/over-write-for-rights>

<https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens>

Jeugdouderling Evert