

Goedendag allemaal,

We zitten met elkaar weer/nog in een lastige tijd, mogen elkaar maar beperkt ontmoeten en er zijn dus niet zoveel mogelijkheden om samen af te spreken. De kerstdagen en oud en nieuw zijn net achter de rug en ook dat hebben we helaas maar in beperkte kring mogen vieren. Gelukkig konden we dit jaar wel naar de kerk gaan!

De toekomst blijft nog erg onzeker en er lijkt nog niet echt zicht op verbetering. Ik heb daarom een gedicht uitgezocht wat ons toch wel die hoop op een betere toekomst beloofd, ik hoop dat dit jullie allemaal mag sterken en dat we elkaar toch zo vlug mogelijk weer vaker mogen ontmoeten.

Blijde boodschap

Wie wil niet graag een blijde boodschap horen?
Helaas staat daar nooit iets van in de krant
Want dat is immers helemaal niet interessant
Daar kunnen dagbladen toch niet mee scoren.

De blijde boodschap lezen we in Gods woord
God belooft ons een nieuwe hemel en aarde
Hij, die deze wereld tot nog toe bewaarde
Zal dan zorgen voor een aller heerlijkst oord.

Die blijde boodschap geeft ons toekomst
Waar we nu al verheugt naar mogen uitzien
God zal dan in alle goede dingen voorzien
We zullen het ervaren naar zijn wederkomst.

Laten we naar Gods boodschap horen
En ons verheugen op zijn beloften
En vertrouwen stellen in Zijn geloften
Hij, onze God, die wij mogen toebehoren.

Dank Heer, voor Uw grote liefde en zorg
Dat U voor ons een toekomst heeft bereid
Waar wij U mogen prijzen in eeuwigheid
Want U bent voor ons de vaste rots en borg.

Gedicht van Fedde Nicolai

Namens de jeugdouders allemaal nog de beste wensen voor 2022!

Ineke Damstra