

1. KINDEROPPAS (kinderen van 0-4 jaar)

Tijdens de kerkdiensten is er oppas voor de allerjongsten, de kinderen van 0-4 jaar. In de Martinikerk is dat in het Convent en in de Gasthuiskerk in het Centrum.

Twee gemeenteleden (meestal een ouder en een jongere) passen graag een uurtje op uw kind terwijl u naar de kerk gaat. Er is speelgoed, er zijn boekjes om voor te lezen en tekenspulletjes. Als u wilt, mag u uw kind tijdens de collecte ophalen om zo het slotlied en de zegen mee te krijgen.

2. KLIEDERKERK (kinderen van 1-9 jaar)



Speciaal voor de jongere kinderen van 1 tot 10 jaar organiseren wij gezellige en inspirerende kliederkerkdiensten.

Een nieuwe vorm van kerkdiensten waarin het jonge kind het bijbelverhaal hoort maar ook beleeft.

Inmiddels doen we dit al een jaar of twaalf met heel veel plezier. Een Kliederkerkdienst duurt ongeveer drie kwartier. De kinderen mogen op de grond zitten (op de kussens), op schoot of even wandelen. We zingen samen met het Martinikinderkoor. We kijken en luisteren naar een bijbelverhaal en doen daar ook iets mee.

Speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar tot ongeveer 10 jaar en hun (groot-)ouders. Van harte welkom. Als je het leuk vindt, kan je ook meehelpen voorbereiden. Dat kost je één avond. En creatieve ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.

Kliederkerk is dit jaar op **27 oktober 2019** en op **26 januari 2020** beide keren om 16.00 uur in de Martinikerk.

Voor meer info: Ds. Marieke Ariesen-Holwerda, 572470, h.ariesen1@hetnet.nl

3. VAKANTIEKNUTSELKERK (kinderen van 4-9 jaar)

In de schoolvakanties organiseren we voor kinderen in de basisschoolleeftijd tot en met groep 6 knutsel- en spelochtenden: de vakantieknutselkerk. We gaan knutselen, zingen, luisteren naar een bijbelverhaal en drinken samen limonade. De vakantieknutselkerk is in het Convent bij de Martinikerk. Kinderen van groep 1 tot en met 6 zijn van harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur.

De data voor het komende seizoen zijn:
Herfstvakantie: woensdag 23 oktober 2019
Kerstvakantie: donderdag 2 januari 2020

Voorjaarsvakantie: dinsdag 18 februari 2020

Voor meer info:

Ds. Marieke Ariesen-Holwerda, 572470, h.ariesen1@hetnet.nl

4. KINDERNEVENDIENSTEN (kinderen van 4-12 jaar)

MARTINIKERK

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de morgendienst een eigen kerkdienst: de kindernevendienst. De kinderen gaan eerst mee naar de kerk met hun ouders. Tijdens de dienst gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen ruimte om daar te luisteren naar een bijbelverhaal, samen te zingen en te bidden en eventueel nog wat te knutselen of te praten. Daarna komen ze weer bij de ouders terug in de kerk.

In de periode voor Kerst en Pasen werken we tijdens de kindernevendienst vaak wat langer aan een speciaal werkje. Zo leren we de kinderen zich voor te bereiden op deze feesten volgens een bepaald project.

Voor meer info:

Ingrid Yska, tel. 581025, ingrid.yska@planet.nl

GASTHUISKERK

Er is elke zondagmorgen kindernevendienst voor alle schoolgroepen van de basisschool. Tijdens deze dienst gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Daar lezen we een verhaal uit de Bijbel, gaan we samen bidden en vrolijke liedjes zingen, gaan we knutselen, een puzzel maken of spelen we een spel.

Samen sparen we voor onze compassionkinderen: Soledad en Starlyn, die in de Dominicaanse Republiek wonen.

Door samen te praten en te spelen horen we hoe het met elkaar gaat en hebben we een gezellige tijd samen.

Coördinatie:

mevr. Gerbrich van Gasteren - Vellinga, Gysbert Japicxlaan 4,
gerbrichvellinga@hotmail.com

mevr. Tineke Holwerda- Vellinga, Franeker
tinekeholwerda@telfort.nl

5. MARTINIKINDERKOOR (kinderen van 6-12 jaar)

Elke **dinsdagmiddag** van 16.30 tot 17.30 uur repeteert het Martinikinderkoor in het Convent bij de Martinikerk. Het koor bestaat uit circa 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die van zingen houden.

Ongeveer vijf keer per jaar zingen we in de kerk. We zingen bijvoorbeeld in de kinderdiensten en doen mee aan het kerstspel. Maar we zingen ook wel eens in Huijckenstein of gewoon in het Convent voor onze (groot-) ouders.

We beginnen weer op dinsdag 17 september. Je kunt gewoon langs komen en een keertje meedoen. Meester Tim speelt op zijn gitaar en dominee Marieke leert ons de liedjes.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor meer info: Ds. Marieke Ariesen-Holwerda, 572470 h.ariesen1@hetnet.nl

6. CLUB (kids van 8-12 jaar)

Op club staat geloof, gezelligheid en ontmoeting centraal. Iedereen is welkom, ook je vriend(inn)en die niet bij onze gemeenten zijn aangesloten. We verwachten wel van iedereen dat de christelijke identiteit van de club wordt gerespecteerd. Mocht het nodig zijn dan vragen we de ouders ons een avond te helpen. Overigens een hele leuke ervaring!

Er is 1 x per 2 weken een clubavond. De exacte startdatum is op dit moment nog niet bekend. Houd dus Blik!, Facebook en de websites in de gaten. Het belooft weer een gezellig seizoen te worden.

7. BASISCATECHESE (jongeren van 10-12 jaar)

Als je in groep 7 of 8 zit, ben je geen klein kind meer. Je weet al veel en kunt al veel. Je krijgt van je ouders ook meer vrijheid, je mag bijvoorbeeld alleen op de fiets ergens heen en hoeft waarschijnlijk ook niet meer om zeven uur naar bed.

Bij groter worden hoort ook dat je meer verantwoordelijkheid krijgt. Je neemt zelf af en toe beslissingen, leuke en minder leuke, en je moet ook soms dingen doen voor een ander (afwassen, even met het bezoek praten). Je gaat meer zelf nadenken over je leven, over de wereld, over vrienden en over God.

Om je bij dat laatste te helpen is er voor jou, en andere kinderen uit groep 7 en 8 "catechisatie". Dat is een moeilijk woord voor leren en praten over de bijbel, over het geloof en over jezelf.

We willen dat in totaal acht keer doen. Vier keer in het najaar en vier keer in het voorjaar.

In het najaar is het op donderdag 7, 14, 21, 28 november van 14.30 uur tot 15.15 uur in het Convent bij de Martinikerk.

**We hebben de tijd zo gekozen dat je vanuit school naar het Convent kunt komen. Daar staat wat te drinken klaar zodat je niet met droge mond hoeft te praten.

In het voorjaar zijn er weer vier bijeenkomsten voor de kinderen. Namelijk op donderdag 5, 12, 19, 26 maart, ook van 14.30 uur tot 15.15 uur in het Convent.

Voor meer info: Ds. M. N. Ariesen-Holwerda, Groot kerkhof 2, tel. 572470 of h.ariesen1@hetnet.nl

8. TIENERDIENST (tieners)

Zowel in de Martinikerk als in de Gasthuiskerk is er voor jongeren van de middelbare school tijdens de dienst ook tienernevendienst.

MARTIENERS

We beginnen we samen in de kerk en na een minuut of tien gaan de tieners naar hun eigen ruimte. Daar hebben ze een eigen viering met ruimte om een kaarsje aan te steken voor iemand maar ook om thee te drinken en te kletsen. We lezen samen uit de bijbel en praten daar over. Ook doen we daar iets mee, een stellingenspel of we kijken een filmpje. Soms kleien we of we maken foto's.

De tienernevendienst is om de week in de Martinikerk.

TIENERDIENST GASTHUISKERK

In de Gasthuiskerk is er elke week tienerdienst, behalve als er een jeugddienst of gezinsdienst is. Het eerste deel van de dienst zijn de tieners in de kerk. Na het gesprek van de dominee met de kinderen gaan we naar de GJV-ruimte boven in de kerk.

In de tienerdienst leer je over God en de Bijbel en wat jouw eigen leven daarmee te maken heeft. Ook is er vaak tijd voor een spelletje of iets anders om elkaar beter te leren kennen. Van harte welkom!

9. ROCK (tieners van 12-16 jaar)

Op vrijdagavond is er voor alle tieners van 12-16 jaar een mooi programma met samen eten, leren over het geloof en gezellige spellen of uitjes.

De ene week heb je Rock waarin we samen praten en dingen doen die met een thema uit de bijbel en uit ons leven te maken hebben. De andere week gaan we iets anders doen zoals eten, naar de adventure games of een keer film kijken.

Hieronder vind je een overzicht. Er kunnen nog wijzigingen optreden, maar dan heb je wel vast een idee.

We vinden het leuk als je komt. Tot vrijdag!

13 september Startweekend	Escaperoom 18.30-20.30
20 september Start Rock	Eten + Activiteit 18.30-20.30
27 september Rock	Rock 19.00-20.30
4 oktober	Y-adventure Leeuwarden 17.00-22.00
11 oktober	Rock 19.00-20.30
18 oktober + 25 oktober	Vakantie
1 november	Rock 19.00-20.30
8 november	Eten + Activiteit 18.30-20.30
15 november	Rock 19.00-20.30
22 november	Event
29 november	Rock 19.00-20.30
6 december	Sinterklaasavond
13 december	Rock 19.00-20.30
20 december – 3 januari	Vakantie
10 januari	Eten + Activiteit 18.30-20.30
17 januari	Rock 19.00-20.30
24 januari	Schaatsen
31 januari	Rock 19.00-20.30
7 februari	Clubstriid 19.00-21.00
14 februari + 21 februari	Vakantie
28 februari	Rock 19.00-20.30
6 maart	Eten + Activiteit 18.30-20.30
13 maart	Rock 19.00-20.30
20 maart	Uitje
27 maart	Rock 19.00-20.30
3 april	Paaschallenge 19.00-21.00
11 april	Goede vrijdag

10. GEZAMENLIJKE JEUGDVERENIGING

De GJV is de Gezamenlijke Jeugdvereniging van de Martinikerk en de Gasthuiskerk. We zijn een vereniging voor jongeren en door jongeren. Iedere vrijdag avond om 20:15 uur komen we bij elkaar in ons eigen zaaltje in de Gasthuiskerk. Hier behandelen we onderwerpen die door de leden zelf voorgedragen en voorbereid worden; de gesprekken gaan over het geloof en de maatschappij. Van de interpretatie van bijbelboeken tot de toepassing ervan in het dagelijks leven.

Een GJV-avond bestaat uit twee delen. Eerst worden de onderwerpen besproken in kleine groepjes van ongeveer 4/5 personen. Op deze manier kan iedereen zijn mening kwijt. Wanneer de groepjes het onderwerp besproken hebben, komen we weer bij elkaar om onze bevindingen te delen. Vaak zetten de onderwerpen aan tot nadenken en levert het interessante gesprekken op.

Na het groepsgesprek, dat om ongeveer om 22:00 uur wordt afgerond, is er de gelegenheid om gezellig met elkaar na te zitten onder het genot van een drankje en muziek. Tot uiterlijk 00:00 uur hebben we hier de ruimte voor in het zaaltje. Naast de vrijdagavonden zullen ook dit jaar voor de leden van de GJV enkele leuke activiteiten worden georganiseerd en niet te vergeten het legendarische kamp waarmee we elk jaar het seizoen afsluiten.

Ben jij voor 1 oktober 2019 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om je mening te delen over het geloof, kom dan langs! De eerste avond van het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op **20 september 2019 om 20:15 uur in het Centrum** (Gasthuiskerk) (eerste vrijdag na het startweekend). Je bent dan of op een andere vrijdagavond van harte welkom!

Voor meer info:

Voorzitter Geert-Jan Sieperda, 06-83089098

11. DE JEUGDOUDERLINGEN

Met winterprogramma hebben we geprobeerd om samen met ds. Marieke Ariesen en jeugdwerker Linda Wind (en niet te vergeten de leiding van de verschillende activiteiten) jullie een gevarieerd programma aan te bieden en in staat te stellen elkaar en God te ontmoeten.

Als je vragen of opmerkingen hebt horen wij dat graag. Spreek ons aan of stuur een berichtje naar onze e-mail jeugdwerkbolsward@hotmail.com. We zijn ook te vinden op Facebook (job.bolsward).

Graag tot ziens!

De jeugdouders van de Martinigemeente en de Gasthuiskerk.

Martinigemeente:

Tjeerdje Calsbeek

Gasthuiskerk:

Judith de Boer, De Terpen 5,

tel. 781316, jbdeboer@hotmail.com

Gelske Sieperda, Lopens 3, Kubaard

Tel. 06-29246417, gelskesieperda@hotmail.com