



Martinikinderkoor

Beste kinderen en ouders,

nieuwsbrief 15,5

Wat was dat leuk dat de kinderdienst zelfs in de krant terecht kwam. De kinderen waren apetrots, en terecht.

Inmiddels zijn we al een beetje begonnen aan de dienst op Palmпасen, 25 maart. Dan is er om half tien in de Martinikerk een feestelijke viering van de intocht in Jeruzalem van Jezus op een ezel. Het Martinikinderkoor zingt daarbij. Natuurlijk gaan we ook weer een palmpasenstok maken.

Heeft u nog zo'n kruis liggen van vorig jaar, wilt u hem dan meenemen naar koor? We raken er elk jaar een paar kwijt en dat is een beetje jammer van al het werk.

Daarna hebben we gewoon weer repetitie. Maar niet op goede vrijdag, 30 maart.

Op 20 april is onze laatste repetitie. Die sluiten we feestelijk af. Zondag 22 april zingen we dan nog in de Martinikerk om half tien. Dan wordt er een kindje gedoopt, dus ook dan is het feest.

Volgende week, 2 maart is er geen koor vanwege de voorjaarsvakantie.

Ook namens meester Peter, hartelijke groeten,

ds. Marieke Ariesen-Holwerda

Groot kerkhof 2 Bolsward 0515-572470 [h.ariesen1@hetnet.nl](mailto:h.ariesen1@hetnet.nl)

### **Vakantie-knutselkerk**

Vind jij vakantie wel leuk, maar wil je af en toe toch iets anders doen dan tv kijken? Of ben je een echte knutselaar? In de voorjaarsvakantie gaan we weer vakantieknutselkerk houden samen met wat mensen van de kindernevendienst. Op maandag 26 februari is het weer zover. Voor alle kinderen van 4 tot ongeveer 10 jaar. Om 10.00 uur in het Convent. Natuurlijk is er tijdens de limonade-pauze weer een mooi verhaal uit de bijbel en zingen we wat liedjes met elkaar. We vinden het gezellig als jij ook komt, en neem gerust iemand mee.

Om knutselpulletjes en limonade te kunnen kopen, willen we vragen om 50 cent mee te nemen. Je kunt dat gewoon op de ochtend zelf geven.

Dus: maandag 26 februari van 10 uur tot 12 uur in het Convent, Groot Kerkhof 1a, tegenover de Martinikerk.

Graag aanmelden voor 25 februari bij [h.ariesen1@hetnet.nl](mailto:h.ariesen1@hetnet.nl) tel. 572470

Ook kunnen we altijd wel hulp gebruiken om samen met de kinderen te knutselen.