

22 november 2020 Laatste zondag kerkelijk jaar, Martini Kerk Bolsward

Thema: *“Als je leven schipbreuk leidt...”*



Kleur:	Wit
Voorganger:	Ds. Hans Ariesen
Organist:	Kees Nottrot
Hoboïste:	Nynke Jaarsma
Lezingen:	Ds. Marieke Ariesen
M.m.v.:	Voorzangers

Muziek

Welkom, mededelingen. Stil gebed

Luisteren: **Psalm: 75: 1 en 2**

Bemoediging en Groet

Gebed van toenadering

Luisteren: **Gezang 470: 1, 3 en 4** (Liedboek voor de Kerken 1973)

1

Wat vlied' of bezwijk',
getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij
in 't wisselend lot;

moog 't hart soms ook beven
in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming
vertroosten altijd.

3

Als God mij vertroost,
is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees
in 't bangste gevaar,

dan win ik al strijdend
vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen
in duistere nacht.

4

Ik roem in mijn God,
ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel,
waar 'k eeuwig op bouw

Ik zal Hem nog prijzen
in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied:
"zijn goedheid is groot!"

Kasteelverhaal

Luisteren: Kinderlied: **Jona**

Lezen: **Handelingen: 27 en 28**



Luisteren: **Gezang 445: 1 en 3** (Liedboek voor de Kerken 1973)

1

God heeft mij zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet het, ik zal leven,
en door Hem ten hemel gaan.

Zelfs eer ik nog was geboren,
heeft mij God in Hem verkoren,
eer zijn woord met scheppersmacht
dit heelal tot aanzijn bracht.

3

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.

Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, doe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Verkondiging: *“Als je leven schipbreuk leidt...”*

Luisteren: **Lied 1014**

Pastorale mededelingen

Gebeden, afgesloten met:

Luisteren: **Lied 1006** (Onze Vader)

Muziek

Gedicht: Geborgenheid



Geborgenheid

Mensen die van je houden,

Ze omgeven je met warme belangstelling

Diepe genegenheid,

Liefde die je vrijlaat

Trouw die er altijd is.

Ogen die je geruststellend aankijken,

Armen beschermend om je heen.

Je mag er zijn,

Met je angsten en emoties,

Met je gedachten en gevoelens,

Met je verwachtingen en je fouten.

Je mag er zijn, je bent hier thuis, geborgenheid.

*Een God die van je houdt,
Die naar je toekomt,
Met een naam en een gezicht;
Als zonlicht om de bloemen,
Als een moeder om haar kind,
Als vleugels om de kuikens,
Als de herder om zijn schapen.*

*Zo is onze God.
Hij kent je bij je naam en fluistert:
"Ik zal er zijn". Voor jou.
Immanuel: God met ons.
Diepste geborgenheid.*

Wanneer de mensen naar voren komen: Muziek

We noemen nu de namen

Stilte

Bede

Muziek

(Familie en kerkenraadsleden zetten hun kaars in de ring en gaan weer naar hun plaats)

Luisteren: **Lied 416**

Zending en Zegen

Muziek

*Na de dienst zijn de families van harte uitgenodigd om nog langs de gedachtenistafel te lopen en het steentje op te halen.
Ook is er een boekje om mee te nemen.*

Collecte (bij de uitgang)