

LITURGIE

Zondag 17 oktober 2021

09:30 uur Martinikerk Bolsward

Voorganger: Ds. Gerrit Groeneveld

Organist: Kees Nottrot

M.m.v.: Zanggroep



Welkom en mededelingen ouderling van dienst
Stil gebed

Zingen: **Intochtspsalm 149: 1 en 2**

1)

Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

2)

Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaders.
De heilige reien naderen.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.

Bemoediging en Groet (gezamenlijk)

Voorganger:

Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente:

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger:

Die trouw blijft tot in eeuwigheid en ons altijd
vasthoudt, wat er ook gebeurt
En groeten we elkaar met vrede

Gemeente:

Amen

Zingen: **Lied 657: 1, 2 en 3**

The image shows a musical score for a hymn. It consists of five staves of music in a single system, written in a treble clef with a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C). The lyrics are written below the notes. The lyrics are: Zo-lang wij a-dem-ha-len scheidt Gij in ons de kracht om zin-gend te ver-ta-len waar-toe wij zijn ge-dacht: el-kaar zijn wij ge-ge-ven tot kleur en sa-men-klank. De lof-zang om het le-ven geeft stem aan on-ze dank.

2) Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht.
Door adempnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan 't licht getild.

3) Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.

Gebed

Genadeverkondiging: **Psalm 103: 8 – 13**

Zingen: **Psalm 103^e** (“Bless the Lord, my soul”)
(met zanggroep- en gitaarbegeleiding)

1 (Allen)

Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name,
bless the Lord, my soul
who leads me, into life

2 (Zanggroep)

Loovje, God , myn siel
en seinigje syn namme
Loovje, God, myn siel
dy ’t my it libben jout

3 (Allen)

Prijs, de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam
Prijs, de Heer, mijn ziel
die mij het leven geeft

Verhaal voor de kinderen

De kinderen mogen naar de Kindernevendienst

Lezing: **Johannes 6: 1 – 15**

Zingen: **Lied 383** (“Zeven was voldoende”)

1

Zeven was voldoende,
vijf en twee,
zeven was voldoende
voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

2

Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

3

Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende

voor ons allen
als de kring gesloten is.

4
Voed ons met uw leven,
vis en brood,
alle zeven dagen,
Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

5
Want Gij zijt de eerste
rond alom,
ja, Gij zijt de eerste
en de laatste,
kom, o Here Jezus – kom!

Lezing: **Lucas 17: 11 – 19**

De zanggroep zingt:
Lied 900 (met gitaarbegeleiding)

Teresa fan Avilla 1515-1582

♩ = 72

Am Dm⁷ G Cmaj⁷

Na - da te tur - be na - da te es - pan - te;
Lit neat dy dea - re, lit neat dy skei - ne.

F Dm⁶ Esus⁴ E Am Am Dm⁷

quien a Dios tien - ne na - da le fal - ta. Na - da te tur - be
Wa't oan God fêst - hâldt fynt in - keld sei - ne. Lit neat dy dea - re,

G Cmaj⁷ F Dm⁶ E Am

na - da te es - pan - te; só - lo Dios bas - ta.
lit neat dy skei - ne. Gean mei Gods sei - ne.

© Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France

Lit neat dy deare, lit neat dy skeine.
Wa't oan God fêst-hâldt fynt inkeld seine.
Lit neat dy deare, lit neat dy skeine.
Gean mei Gods seine.

Niets zal je deren, niets je benauwen.
Op al je wegen, vind je Gods zegen.
Niets zal je deren, niets je benauwen,
Ga met Gods zegen.

Overdenking
Orgelspel

Zingen: **Lied 704**

1

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2

Die eeuwig rijke God
moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Sang en gitaar Gerrit Groeneveld:
“As de earmen wat sy hawwe”

Gebeden
(dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Collecte

Zingen: **Slotlied 423** (“Nu wij uiteengaan”)

1

Nu wij uiteengaan vragen wij God:

ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

2

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

ga met uw licht vóór hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

3

Voor alle mensen op onze weg:

vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen

Zingen: **Antwoordlied 425**

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.