

21 nov. 2021 Laatste zondag kerkelijk jaar, Martinikerk Bolsward



Thema: *“Een knoop in je zakdoek. Opdat wij niet vergeten.”*

Voorganger: Ds. J. Ariesen, Steenwijk
Organist: Kees Nottrot
M.m.v.: Zanggroep, o.l.v. Doeke van Wieren
Orgel / piano: Siebout Akkerman

Orgelspel

De zanggroep zingt: **“By Jo, o Hear”**

Welkom en mededelingen, stil gebed

Zingen: **Psalm 84: 1, 2 en 6**

Bemoediging en Groet

Gebed

Zingen: **Lied 413: 3** (Zanggroep) **en 1** (allen)

Gesprek met de kinderen



Zij gaan naar de Kindernevendienst

Lezen: **Jozua 4: 1 – 9**

Zingen: **Lied 753: 1, 2 en 6**

Lezen: **Johannes 1: 1 – 5**

Zingen: **Lied 221**

Verkondiging: *“Een knoop in je zakdoek. Opdat wij niet vergeten.”*

Zingen: **Psalm 91a: 1** (Zanggroep), **2 en 3** (allen)

Pastorale mededelingen

Gebeden

De zanggroep zingt: Onze Vader

Collecte



Orgelspel (*Overgang naar de dienst van het gedenken*)

Gedicht: "De mensen van voorbij" (Hanna Lam)

De mensen van voorbij, we noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij, we noemen ze bij name.
Zo vlinderen ze binnen, in woorden en in zinnen.
En zijn wij even bij elkaar, aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij, ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven.
In liefde en verhalen, die wij zo graag herhalen.
In bloemengeuren, in een lied – dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten,
De mensen van voorbij, zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij, zijn in het licht. Zijn Vrij!

Uitnodiging

Wanneer de mensen naar voren komen:

Zingen: **Lied 730: 1** (zanggroep) **en 4** (allen)

1

Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door een woud van eenzaamheid,
van hun dierbaren gescheiden,
voor de poort van d' eeuwigheid.

4

Heer, geef dat we niet vergeten
hoe warm uwe troost ons is.
Zelfs in droefheid U te eren
als de God die liefde is.
Mensen tot hun recht gekomen
leven voor uw aangezicht:
dat zijn onze toekomstdromen:
heel de schepping in het licht.

“We noemen nu de namen...

*Ook voor niet bij name genoemde mensen...,
en ontsteken wij een licht.”*

Stilte

Bede

Zingen: **Lied 630: 3 en 4**

Zending en Zegen

Orgelspel