

helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn.

In de maand april is het thema: participatiesamenleving.

Wij leven in een participatiemaatschappij. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Er wordt van iedereen verwacht dat hij/zij voor zichzelf zorgt. En als dat niet lukt, dan zoek je hulp in je eigen netwerk, bij je kinderen, familie en vrienden. Maar in hoeverre wil je afhankelijk zijn van anderen? En leidt het tot gevaarlijke situaties als je te lang wacht met het invoeren van hulp?

Het is goed om met elkaar over deze zaken te praten. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het **“Gast aan tafel project”**.

“Gast aan tafel” is een project van het Diaconaal Platform Bolsward. Iedere maand is er een gezamenlijke maaltijd in één van de in het platform participerende kerken. Er worden flyers verspreid in de stad zodat een ieder weet dat hij/zij van harte welkom is. Vanaf 17:30 uur is er inloop, om ongeveer 18:00 uur gaan we eten en om 19:30 uur sluiten we af. De volgende gezamenlijke maaltijd is op 9 april in het Keerpunt. Meld uw komst per mail via diaconaalplatformbolsward@outlook.com of bel 0619905519 of 0515336211. De maaltijd is gratis. Een gift is welkom.

Er zijn gasten die ovenschotels meenemen. U wilt ook een gerecht meenemen? Graag! Geef dit aan wanneer u zich opgeeft.

Wilt u van gedachten wisselen over dit thema, spreekt u dan de sociaal diakenen Tsjard Cuperus. Voor hulpvragen of opmerkingen/suggesties zijn zij ook bereikbaar via het email adres sociaaldiaken@gmail.com.

Gezamenlijk diaconaat

Diakonia

Onder de titel “Diakonia” geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen